

גדעון.

בן 79, גדעון נולד בבית חולים הסקוטי ב 1945 - נצר למשפחת סולומון מצד אימו, דור שביעי. אבא שלו עלה מאוקראינה.

בשנים הראשונות הוא והמשפחה גרו באשדות יעקב איחוד, אבל בזמן הפילוג המשפחה עברה לאפיקים. גדעון היה בכיתה ג' והמעבר היה לו קשה.

בגיל 3, במלחמת העצמאות הוא הועבר לחיפה, כנראה עם המטפלת כי אמו נאלצה להשאר במשק לעבוד ברפת.

גדעון שירת במלחמת ששת הימים וגם במלחמת יום הכיפורים- הוא היה טכנאי בשריון.

מאז שהיה תלמיד היה גם מתאים ללימודים עיוניים וגם לטכניים. הוא בחר בגיל תיכון ללמוד בבית ספר הטכני בעמק הירדן ולא בבית ירח. גדעון התקבל לטכניון- שם למד הנדסת בנין. -הוא בא ממשפחה של מהנדסים- גם אבא שלו וגם אח שלו.

ב 1978 אילנה הגיעה לאפיקים כגננת שכירה, אחותה סוזי היתה באותו זמן במבוא חמה. והנה מתגלה גדעון הרומנטיקן- שבת אחת סרוליק (אח של חוה'לה) לקח את אילנה מאפיקים לבקר את אחותה במבוא חמה. כבר בבוטק'ה באפיקים גדעון ראה את אילנה מרחוק והחליט שהיא תהיה אשתו. למחרת הוא בירר איפה היא גרה בקיבוץ וכל השאר היסטוריה. לאחר שהתחתנו באוגוסט 1979 עברו לגור כאן במבוא חמה.

באפיקים גדעון בילה המון באורווה, אהב סוסים והיה מדריך רכיבה. לכן היה לו חשוב לעבוד בבקר ולרכוב על סוסים. אך הנסיעות לשם בג'יפ גרמו לו עם הזמן לכמה פריצות דיסק ואחרי כשנתיים נאלץ לעזוב את הענף.

ב 1982 פרנק הציע לו עבודה באל חמה מכשירים. גם כאן ניתן להגיד שכל השאר היסטוריה.

אילנה טוענת שאל חמה היתה אהבת חייו השנייה. אין מספיק מילים למשפחה לתאר כמה חום והערכה אל חמה, ובראשו אברמי, העניקו לגדעון למשך כל תקופת העבודה שלו.

לאחר שמחלת הסרטן הגבילה אותו במידה זו או אחרת- הוא לא עזב את אל חמה, הוא עסק בתרגום טכני. הוא תרגם חוברות מכשירים מאנגלית לעברית.

אני מכירה את גדעון שנים. מאיה ועדי הם יחד מבית התינוקות. גם עבדתי תקופה קצרה באל חמה עם גדעון. כמוני אתם בטח מכירים את גדעון הגבוה, המקטר, הקשוח, הקפדן לסדר שלו- ובאותו עת אתם מכירים את גדעון בעל חוש ההומור המפותח, החיוך השובבי, גדעון טוב הלב שאהב להתעניין בשלומם ופועלם של אחרים. הצבר הקלאסי- קשה מבחוץ אבל רך ומתוק בפנים!

בעל מסור ואוהב לאילנה, אבא אוהב ודאגן למאיה, שימרת ואפרת. סבא מהמם לנכדיו -שהיו כל עולמו ושאהבו מאד ביקורים אצל סבא.

איש סקרן- שאהב לפרק דברים ולבנות מחדש בכדי להבין.

איש עם ידע רחב במיוחד בהיסטוריה, שולט באנגלית ברמה גבוהה. איש האוהב מוסיקה קלאסית, ג'ז ובלוז. במילים של הבנות היה קסום לראות איך בימים הקשים שלו מוסיקה הייתה גורמת לו לחיוך ולהתנועע.

ביוני מאיה החליטה שאילנה, גדעון והבנות ייסעו ל9 ימים ליוון. אומנם היה פרויקט מורכב אבל חשוב למשפחה, לגדעון.

גדעון- לצטט את אפרת:- היתה לו נטייה לראות את חצי הכוס הריקה. זה נתן לא מן שליטה במצב. ואותו גדעון נטה לעשות פרצופים מצחיקים כאשר מצלמים סלפי איתו.

גדעון- ילדים קטנים אהבו אותו ונהנו לשחק איתו. הם זיהו את הילד שבו- הסקרן, האיש שגם היתה נכנסת לו רוח שטות!

גדולים נהנו לשוחח עמו וללמוד ממנו.

גדעון- איש שאהב טבע וטוילים.

לוחם שנלחם 4 שנים נגד סרטן אלים. בין טיפולים היינו רואים אותו על האופניים, לא מוותר לרגע.

הלב שלנו עם האח עמית והמשפחה, ו עם אילנה היקרה, מאיה, שמרית, אפרת, אביעד והנכדים.

יש אין ספור זכרונות- של האיש של ניגודים. הבוגר עם הילד הסקרן. הרציני עם החיוך השובב.

תנוח בשלום איש יקר, חופשי מכאבים.